

Προς Θιακοκεφαλονίτες όλων των φυλών, όπου γης: Να ξαναγίνουμε κοινότητα κι εκκλησία. Να παραμείνουμε άνθρωποι.

Η Συναδελφική Κομπανία είναι μία οργάνωση της πράξης, από φτωχούς για φτωχούς. Εμπνέεται από τις αληθώς πρωτοχριστιανικές Συναδελφικές Εκκλησίες, που κατάργησε το Κράτος, οι οποίες, σαν σχολεία και επιχειρήσεις, δημιουργούσαν ηθικό, πνευματικό και υλικό πλούτο. Τον μοιράζονταν με κριτήρια διανομής την προσφορά, το ήθος, τη συμπεριφορά και τις ανάγκες του κάθε τους μέλους. Έτσι, δεν είχαν ανάμεσα τους απελπισμένους. Από το 2013, προσπαθούμε στα βήματα τους. Ανταμώσαμε και συνυπάρχουμε από το 2011 και η στάση και οι αξίες μας διέπονται, ακόμα, από όσα έχουν αποφασιστεί στις μεγάλες λαϊκές συνελεύσεις και οργανώσεις, που λάβαμε μέρος. (π.χ. «*Η διακήρυξη που σκοτώνει*» της πλατείας Αργοστολίου).

Είχαμε και έχουμε για πρώτο σκοπό την αντιμετώπιση της φτώχειας και την επίτευξη αυτάρκειας, γιατί **δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία, όταν υπάρχει φτώχεια**. Είμαστε, ίσως η μόνη, οργάνωση στην Ελλάδα, χωρίς καταστατικές αρχές, κανονισμούς και διοικήσεις. **Πάνω από τις διαφορές και τις διαφωνίες μας, έχουμε βάλει τις σχέσεις μας**. Πετυχαίνουμε μια αποτελεσματική ενότητα, ασχολούμενοι με πρακτικά, δηλαδή πραγματικά, προβλήματα.



Τώρα, όμως, ψάχνουμε για συμμάχους, γιατί η ανθρωπότητα δέχεται επίθεση κι είμαστε λίγοι κι ανοργάνωτοι. Μια χούφτα άνθρωποι που έχουν για όραμα του 2030 έναν κόσμο, όπου οι άνθρωποι «*δεν θα έχουν τίποτε, δεν θα έχουν ιδιωτική ζωή, αλλά θα είναι ευτυχισμένοι*» επιτίθενται κατά των ανθρώπων. Γράφουν στις σελίδες τους ότι οι απειλές για τις «δυτικές αξίες» προέρχονται από την πλειοψηφία της ανθρωπότητας, η οποία «*πάσχει από ανεξέλεγκτο πλειοψηφισμό*» (unfettered majoritarianism). Όσο εμείς ασχολούμαστε με εμβόλια αυτοί πλουτίζουν και δεν κρύβουν ότι ο ιός είναι η ευκαιρία τους: «*Μια θετική πλευρά της πανδημίας είναι ότι έχει δείξει πόσο γρήγορα μπορούμε να κάνουμε ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής μας [...] Οι πληθυσμοί έχουν δείξει συντριπτικά την προθυμία να κάνουν θυσίες*». Klaus Schwab, ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της MKO World Economic Forum, «*για τη Συνεργασία Κρατών και Παγκόσμιων Εταιρειών*». Στις 8 «προβλέψεις» της για το 2030, η πρώτη πρόβλεψη λέει: «*ο κόσμος θα έχει κοπεί στα δύο*» κι αυτοί που θα μείνουν εκτός των τειχών θα είναι όσοι δεν υπακούουν στις ορέξεις τους που γίνονται νόμοι κρατών. Για τους σοφούς της MKO,

αυτό που μας πρέπει είναι η επιτήρηση, ο έλεγχος και η μετατροπή μας σε ελεγχόμενους μετανθρώπους. Ο κ. Δημ. Νανόπουλος μας έχει πει: «*Ο άνθρωπος έτσι όπως τον ξέρουμε...τελειώνει... αυτό που θα υπάρχει θα είναι ο βιονικός άνθρωπος ή αν θέλετε, ο "μετά-άνθρωπος"...*».

Για να ελέγξουν τα πάντα, στη θέση του «κοινωνικού ζώου» δημιουργούν αλληλομισούμενα θηρία, έτοιμα να σκοτώσουν τον διπλανό τους. Θυμίζουμε: «*ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν... οὐθὲν μέρος πόλεως, ὥστε ἢ θηρίον ἢ θεός*»(Αριστοτέλης). Αυτοί κρατούν για τον εαυτό τους το ρόλο των θεών. Ήδη, ως τραπεζίτες, δημιουργούν χρήμα από το τίποτε, κάτι που μόνο ο Θεός μπορεί. Η σημερινή διαδικασία εξόντωσης του ανθρώπου είναι φυσιολογική εξέλιξη ενός πολιτεύματος, όπου βασιλεύουν εταιρείες. Η έγνοια των άθεων εξουσιών δεν ήταν ποτέ η θεραπεία.

Οι ποιητές μας έχουν προειδοποιήσει, αλλά ακόμα δεν τους πιστεύουμε:

«*Ήδη, σας το είπα. Είναι η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να 'ρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω από άνομες συμμαχίες και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις. Δεν θα πρόκειται για τους φούρνους του Χίτλερ ίσως, αλλά για μεθοδευμένη και οιοειέ επιστημονική καθυπόταξη του ανθρώπου. Για τον πλήρη εξουτελισμό του. Για την ατίμωσή του*» . (Οδυσσέας Ελύτης).

Απέναντι στο τερατώδες που έρχεται, υπάρχει μόνο μία απάντηση:

Να ξαναγίνουμε κοινότητα / εκκλησία. Να οργανωθούμε με τον φυσικό τρόπο των ανθρώπων και συνεργαζόμενοι να δημιουργήσουμε τη δύναμη που απελευθερώνει και οδηγεί στην ευδαιμονία.

Ας τιμήσουμε το 21 με τον τρόπο που λευτερώνει.

Ο κοινοτικός τρόπος ζωής δεν είναι ελληνικό προνόμιο. Οι ελέγχοντες με το χρήμα τους τα πάντα αποκρύπτουν ότι οι χώρες, στις οποίες έχει τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία δεν είχαν πρώτη προτεραιότητα την προώθηση εμβολίων και δεν επεδίωξαν τη βίαιη φτωχοποίηση των ανθρώπων τους, αλλά βασίστηκαν α) στο ανεπτυγμένο αίσθημα κοινότητας, β) στην παραγωγική τους αυτάρκεια που τους δίνει τη δυνατότητα του επ' αόριστον κλεισίματος των συνόρων και γ) στο ισχυρό κρατικό σύστημα υγείας. **Οι κοινότητες μπορούν να διαχειριστούν τη ζωή τους καλύτερα από εταιρείες και κράτη. Κι επειδή δεν μας αφήνουν, ας λευτερωθούμε.**

Στον λεγόμενο δυτικό κόσμο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα κάνουν τα ακριβώς αντίθετα: Φτωχοποιούν το πλήθος, σώζοντας τράπεζες και διανέμοντας ιδιωτική και κρατική περιουσία σε εταιρείες, διαλύουν τον παραγωγικό ιστό, προωθώντας εισαγωγές κι έχουν ξηλώσει το κρατικό σύστημα υγείας. Οι καραντίνες, απλώς, αναβάλλουν για αύριο αυτό που είναι να συμβεί τώρα, εξολοθρεύοντας, παράλληλα, μισθωτούς και

ελεύθερα επαγγέλματα. Στην Ελλάδα, όπως και με τα μνημόνια, είμαστε το πείραμα των πειραμάτων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μας επιβάλλουν τα πιο ακραία μέτρα με τα πλέον θανατηφόρα αποτελέσματα.



Ζητάμε τη συμμετοχή σας στη δημιουργία μιας οργάνωσης στα πρότυπα των κοινοτήτων και των εκκλησιών που υπήρχαν ως πρόσφατα στην Ελλάδα. Κατ' αρχήν, ζητάμε συμμετοχή σε ένα διάλογο για το παρόν και το μέλλον μας. Τις λεπτομέρειες θα τις συζητήσουμε και θα τις συναποφασίσουμε. Όλοι έχουμε μια καλή ιδέα να καταθέσουμε. Στην εποχή, που οι εξουσίες και η «διανοήση» εχθρεύονται και περιφρονούν το πλήθος, εμείς, όντας μέρος της κοινωνίας, έχουμε εμπιστοσύνη στις δημιουργικές δυνατότητες των ανθρώπων.

Προσέρχονται όσοι ανησυχούν για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών τους, όσοι νοιάζονται για τον διπλανό τους και θέλουν να ζήσουν λεύτεροι και σαν άνθρωποι. Προσέρχονται όσοι βάζουν τις σχέσεις πάνω από την προσωπική άποψη και το ιδιοτελές συμφέρον.

Έχουμε χρέος να πούμε σε όσους μιλάνε για την ελληνική πολιτισμική τους ρίζα ότι έχουν κάμει κάποια λάθη στη μετάφραση και στις ερμηνείες. Στα ελληνικά, η Λογική και η Σχέση, η Αιτία και ο Θεός, ανταμώνουν στην ίδια λέξη και σε μια κακά μεταφρασμένη φράση: *En αρχή ην ο Λόγος*. Όπου ο Λόγος είναι Σχέση Θεού, ανθρώπου -θεανθρώπου- και ανθρώπων μεταξύ τους. Γιατί και ο Θεός Αγάπη εστί. Ο Λόγος και ο Έρωσ στα ελληνικά έχουν την ίδια ρίζα, μια και στον Όμηρο η πρωταρχική σημασία του ρήματος λέγω σήμαινε *ξαπλώνω μαζί / ξαπλώνω ερωτικά*. Έρωσ, Φιλία κι Αγάπη είναι λέξεις συνώνυμες και ανθρώπινες. Είναι εκείνες οι ουσίες που σε κάνουν Άνθρωπο.

Κι όσο για τον φόβο που καλλιεργούν οι εξουσίες σήμερα: *«φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ' ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον, ὅτι ὁ φόβος κόλασιν ἔχει, ὁ δὲ φοβούμενος οὐ τετελείωται ἐν τῇ ἀγάπῃ»* (Ιωάννου Α').

(Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής και στο email: ithacanet.gr@gmail.com)

Επιθυμώ τη συμμετοχή μου στη συζήτηση για τη δημιουργία οργάνωσης, που σκοπό θα έχει την καταπολέμηση της φτώχειας, τη δημιουργία συνθηκών αυτάρκειας, ελευθερίας και δημιουργίας για όλους. Τα στοιχεία μου δίνονται μόνο για να ενημερώνομαι και να καλούμαι σε συμμετοχή στο διάλογο και ουδεμία άλλη υποχρέωση αναλαμβάνω, πριν την τελική διαμόρφωση πρότασης και χωρίς νεώτερη δήλωση μου.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

(κατά προτίμηση κινητό) :

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (email) :

Δίχως φόβο και με περίσσιο πάθος για το Καλό κ' Αγαθό, ας σμίξουμε. **Οι Φιλικές Εταιρείες κι όχι τα κόμματα, που διαιρούν, είναι κείνες που λευτερώνουν.** Βασιζόμενοι στον Πλατωνικό Έρωτα, στην Αριστοτελική Φιλία και την Χριστιανική Αγάπη, σκοπός μας η **Τελειότητα**. Υιοθετώντας τον δρόμο που αποσπά τον φτωχό από τα χέρια των αμαρτωλών αρχόντων και επιδιώκοντας την αυτάρκεια, θα θυμηθούμε και θα ζήσουμε:

-«κρίνατε ὄρφανῶ καὶ πτωχῶ, ταπεινὸν καὶ πένητα δικαιοῦσατε· ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν, ἐκ χειρὸς ἀμαρτωλοῦ ρύσασθε αὐτόν. οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν, ἐν σκότει διαπορεύονται· σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς. ἐγὼ εἶπα· θεοὶ ἐστε καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες· ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνήσκετε καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε. ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι» (Ψαλμός 81).

-«ἔτι τὸ οὐ ἔνεκα καὶ τὸ τέλος βέλτιστον ἢ δ' αὐτάρκεια καὶ τέλος καὶ βέλτιστον» (Αριστοτέλης, Πολιτικά). Μτφ: *“Επιπλέον, και ο σκοπός είναι η τελειότητα. Και η αυτάρκεια είναι συγχρόνως και σκοπός και τελειότητα”*.

Στον διαχρονικό ελληνικό τρόπο, οι σχέσεις, τα ήθη και οι συνήθειες, δηλ. η εκκλησία των ανθρώπων δημιουργεί τους νόμους κι όχι ο νόμος τις καλές σχέσεις. Στο κοινωνιὸν βρίσκεται η αλήθεια, μας ἔλεγε ο Ηράκλειτος. ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ.

Από τα Ομηρικά νησιά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με πράξη και λόγο θα απευθυνθούμε στον κόσμο. Και δεν είμαστε μόνοι. Κινήσεις ελευθερίας ξεκινούν παντού στην Ελλάδα και στον Κόσμο. Έχουμε χρέος:

“Κάμε ὥστε ο μικρὸς Κύκλος, μέσα εις τον οποίο κινιέται η πολιορκημένη πόλη, να ξεσκεπάξει εις την ατμοσφαιρα του τα μεγαλύτερα συμφέροντα της Ελλάδας, για την υλική θέση, οπου αξίζει τόσο για εκείνους οπου θέλουν να τη βαστάξουν, όσο για εκείνους οπου θέλουν να την αρπάξουν, και, για την ηθική θέση, τα μεγαλύτερα συμφέροντα της Ανθρωπότητας... Ας φανεί καθαρά η μικρότης του τόπου και ο σιδερένιος και ασύντριφτος κύκλος οπου την έχει κλεισμένη. Τιοιουτοτρόπως από τη μικρότητα του τόπου, ο οποίος παλεύει με μεγάλες ενάντιες δυνάμεις, θέλει ἐβγουν οι Μεγάλες Ουσίες”.

(Διονύσιος Σολωμός, "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι")

**Τα γράψαμε από χρέος σ' αυτούς που ζούμε μαζί
ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΚΟΜΠΑΝΙΑ**