

ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΝΤΕΤΖΙΟΡΤΖΙΟ\*

## Τὸ ρωμαϊκό φιλότιμο, ἀρετὴ ἐν ἐλλείψει στὸ καθεστῶς τῆς Δεσποτοκρατίας\*\*

**Δ**ύο χιλιάδες χρόνια σχεδὸν ἢ ἐπὶ γῆς στρατευομένη Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολὴ σφυρηλατεῖ καὶ διαφυλάττει τὴν ἰδιοπροσωπία τῆς Ρωμηοσύνης· τὸ ὄμαιμον, τὸ ὁμόθησκον, τὸ ὁμόγλωσσον καὶ τὸ ὁμότροπον τοῦ Ἔθνους,<sup>1</sup> χαρακτηριστικὰ πού μεταποιεῖ στὴν μεγαλωσύνη τῆς πνευματικότητος τοῦ Ὁρθοδόξου Γένους.

Ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ παράδοση διασώζει τὴν εὐσεβεία πρὸς τὸ θεῖο, ἀλλὰ ἀποβάλλει τοὺς ψεύτικους θεοὺς καὶ τὶς δεισιδαιμονίες· υἱοθετεῖ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ παραδοσιακοῦ τυπικοῦ τῆς λατρείας καὶ τὸ γεμίζει μὲ τὴν ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, μὲ τὴν ἀγάπη Του καὶ μὲ τὴ διδασκαλία Του περὶ τοῦ μόνου καὶ ἀληθινοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου διὰ τῆς Ἐκκλησίας Του εἰς τὴν ἐπουράνιο βασιλεία Του. Ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ φιλοσοφία διατηρεῖ τὴ μέθοδο τῆς συζητήσεως/ἀναζητήσεως καὶ τὸ σύστημα τῶν λογικῶν κατηγοριῶν, ἀλλὰ ἀπορρίπτει τὶς δαιμονικὲς καὶ ἐφάμαρτες ἀντιλήψεις. Διασώζει τὴν μοναδικὴν σὲ λεκτικὸ πλοῦτο, νοηματοδότηση καὶ δομὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα, μὲ τὴν ὁποῖαν ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον εἶναι δυνατόν νὰ ἐκφραστοῦν στὴν αὐθεντικότητά τους τὰ βαθειά,

λεπτοφυῆ καὶ ὑψηπετῆ —κυρίως καὶ πρὶν ἀπ’ ὅλα θεόπνευστα— θεολογικὰ νοήματα τῆς Ὁρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως.

Δομεῖται στὴν Ἀλήθεια Του καὶ στὴν Ἀγάπη Του μὲ τὸ —θεία προνοία— προϋπάρχον ἑλληνικὸ φιλότιμο· μία ψυχικὴ κατάσταση πού δύσκολα περιγράφεται, ἀλλὰ ἀποτελεῖ τὴ βάση κάθε καλοῦ καὶ μεγάλου, πνευματικοῦ-ψυχικοῦ-ὕλικου ἔργου πού ἐπιτελεῖ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, εἴτε σὲ προσωπικὸ εἴτε σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο. Δὲν εἶναι ἀκριβῶς τὸ «καλὸν κάγαθόν» καὶ τὸ «μέγα»· εἶναι τὸ «**κάτι**» πού προσδίδει ἕναν μοναδικὸ χαρακτήρα εἰς τὸ «καλὸν κάγαθόν» καὶ τὸ «μέγα». Κι αὐτὸ τὸ «**κάτι**» δὲν περιγράφεται, δὲν ἀναλύεται, δὲν ἀντιγράφεται, δὲν ἀναπαράγεται, δὲν χειραγωγεῖται· μόνον ὑπάρχει —ὅταν ὑπάρχει— καὶ γίνεται σὲ ὅλους, οἰκείους καὶ ἀλλοτρίους, αἰσθητὸ καὶ ἀντιληπτὸ μὲ ἰδιαιτέρως ἔντονο, μοναδικὸ καὶ κυρίως ἀπρόσμενο τρόπο. Εἶναι αὐτὸ τὸ «**κάτι**» πού κάνει τὸ ἀδύνατον δυνατόν, τὸ ἄσχημο ὠραῖο, τὸ μικρὸ μεγάλο, τὸ καθημερινὸ ἡρωϊκὸ, τὸ ἀσήμαντο σημαντικὸ, τὸ δειλὸ θαρραλέο, τὸ φτωχὸ ἀρχοντικὸ, τὸ παρακατιανὸ μοναδικό!... Εἶναι αὐτὸ τὸ «**κάτι**», πού ὅταν προκύπτει ἐμφανίζεται συνήθως μὲ ἀπρόσμενο τρόπο καὶ σὲ ἀνυποψίαστο χρόνο· καὶ μάλιστα τὴν ὥρα ὅπου ὅλοι πιστεύουν ὅτι τὰ πάντα ἔχουν χαθεῖ!!! Εἶναι αὐτὸ τὸ «**κάτι**» πού δημιουργεῖ ἔθνευσεῖς ὅπως τὸ 1821 καὶ Ἔπη ὅπως τὸ 1940, ἢ ἀνατάσεις ὅπως τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ ΟΧΙ στὸ Δημοψήφισμα τῆς 5ης Ἰουλίου 2015. Εἶναι αὐτὸ τὸ «**κάτι**» πού ἐκμηδενί-

1. «Τὸ Ἑλληνικόν, ἐὸν ὄμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον, καὶ θεῶν ἰδρύματά τε κοινὰ καὶ θυσίαι, ἦθεά τε ὁμότροπα» (Ἡροδότου Ἱστορίαι, Οὐρανία, 144).

\* Ἐκδότης, συγγραφέας, διευθυντὴς τῆς περιοδικῆς ἐκδόσεως γιὰ τὴν Ἁγία Ὁρθοδοξία μας «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος».

\*\* Τὸ παρὸν κείμενο κατὰ πρῶτον ἀναρτήθηκε στὸ ἱστολόγιο «Πατερικὴ Παράδοση - Ἀποτειχίση» μὲ ὑπέρτιτλο: «Ἀπεκδύθη τὸν Σταυρὸ καὶ τὸν Χριστὸ ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος. Καὶ πάλι προκαλεῖ μὲ περισσὴ ἀναισχυντία». (βλ. [www.PaterikiParadosi.blogspot.com](http://www.PaterikiParadosi.blogspot.com), 20/03/2016)

ζει τὸν ὀρθολογισμό, εἰσχωρώντας στὴν περιοχή τοῦ «ὑπὲρ τὸν λόγον» καὶ καθιστᾷ τὸ ἀκατόρθωτο ἠρωϊσμό τῆς «**ἑλληνικῆς τρέλας**»!!!

Εἶναι αὐτὸ τὸ «**κάτι**» ποὺ προσδιόρισε τὴν εἰδοποιὸ διαφορά μεταξύ τοῦ Ἑβραϊκοῦ λαοῦ καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Εἰς τοὺς Ἑβραίους «**κατὰ χάριν**» παραχωρήθηκε ἡ δυνατότητα/εὐκαιρία νὰ καταστοῦν ὁ περιούσιος λαὸς τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τοὺς ἔλλειπε αὐτὸ τὸ «**κάτι**» καὶ ἡ ἔλλειψή του τοὺς ὀδήγησε στὴν ἄρνηση τοῦ Θεανθρώπου, δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ Πατρός. Εἰς τοὺς Ἕλληνες πλεόναζε αὐτὸ τὸ «**κάτι**» καὶ αὐτὴ ἡ περίσσεια τοὺς ἐπέτρεψε «**καθ' ὁμοίωσιν**» νὰ καταστοῦν ὁ ἐκλεκτὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ ὥστε διὰ τοῦ πολιτισμοῦ τους —ιδιαιτέρως τῆς γλώσσας τους, εἰς τὴν ὁποῖαν συμποσοῦται ἡ πεμπτουσία τοῦ πολιτισμοῦ ἐνὸς λαοῦ— καὶ κυρίως διὰ τῆς θυσιαστικῆς καὶ μαρτυρικῆς ἀφοσιώσεώς τους εἰς τὸν Κύριο καὶ Θεὸ μας Ἰησοῦ Χριστό, κατέκτησαν ὡς ἔθνος τὸν στέφανο τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ· τὸν ὁποῖον καὶ διατηροῦν ἐφόσον —καὶ στὸν βαθμὸ πού— συνεχίζουν νὰ ἐμμένουν στὴ θυσιαστικὴ καὶ μαρτυρικὴ ἀφοσίωσή τους!... Διότι αὐτὸ τὸ «**κάτι**» τοὺς ἐπέτρεψε ὄχι μόνον νὰ δεχθοῦν ἀλλὰ καὶ νὰ ἀσκήσουν τὶς ὑπέρτατες δωρεές τοῦ Κυρίου: τὴν **ἐλευθερία τοῦ προσώπου** καὶ τὸ **αὐτεξούσιο τῆς συνειδήσεως**· δωρεές ποὺ μόνον **στὴν ἑλληνικὴ ἔκφασή τους καὶ μόνον μέσω αὐτῆς κατέστη** ἐφικτὸ νὰ τὶς ἀντιληφθεῖ καὶ νὰ τὶς κατανοήσῃ τὸ πλάσμα τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἦταν ἡ οἰκονομία Του!...

Εἶναι τὸ **ρωμαϊκὸ φιλότιμο** αὐτὸ τὸ «**κάτι**», ποὺ τὸ ἀναγνωρίζουμε τόσο ὅταν ὑπάρχει ὅσο καὶ ὅταν δὲν ὑπάρχει. Εἶναι αὐτὸ τὸ «**κάτι**», ποὺ μᾶς τιμᾷ ὅταν τὸ ἔχουμε καὶ μᾶς ἀτιμᾶζει ὅταν δὲν τὸ ἔχουμε· καὶ ὅταν τὸ ἔχουμε διπλᾶ μᾶς τιμᾷ ἐὰν ἐλεύθερα τὸ ἐκδηλώνουμε στὰ ἔργα μας, ἐνῶ διπλᾶ μᾶς ἀτιμᾶζει ἐὰν τὸ φυλακίζουμε στὴν σιωπὴ μας ἢ καὶ στὰ λόγια μας!!! Εἶναι αὐτὸ τὸ «**κάτι**» ποὺ ὅταν ὑπάρχει πηγάζει κατευθειάν ἀπὸ τὰ βᾶθη τῆς καρδιάς μας καὶ ἐκδηλώνεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον στὰ ἔργα μας καὶ στὶς πράξεις μας!...

Εἶναι αὐτὸ τὸ «**κάτι**», ποὺ συνήθως χάνουν οἱ δυτικὸπληκτοὶ καὶ οἱ κοσμοπολίτες διανοούμενοι, οἱ δυτικότεροι πολιτικοὶ καὶ οἱ πολυπράγμονες ἐπιχειρηματίες, οἱ ἀρειμανίως ἐπαναπαυόμενοι στὴν μακαριότητα τοῦ δημοσίου κορβανᾶ· ἰδιαιτέρως συχνότερα τὸ χάνουν οἱ ἐνδιατρίψαντες εἰς τὴν φιλήδονη καὶ ἐκμαυλιστικὴ αὐλὴ τῆς Κίρκης ἐν τῇ Ἑσπερίᾳ, χωρὶς ὅμως τὸν νόστο τοῦ Ὀδυσσεά, ἔστω ν' ἀργοσαλεύει στὴν ψυχὴ τους!...

**Ε**ἶναι αὐτὸ τὸ «**κάτι**», ποὺ συνειδητὰ ἀπέρριψε ἡ Δεσποτοκρατία,<sup>2</sup> ναυαγισμένη στὴν ἐξουσιολαγνεία της καὶ παγιδευμένη στὴν ἐξουσιοκρατία της, ὅπου τὰ μέλη της, οἱ θιασῶτες της καὶ οἱ παρατρεχάμενοί της διακονοῦν τοὺς πειρασμοὺς τοῦ Σατανᾶ στὴν ἄνυδρη καὶ αἰχμηρὴ ἔρημο τῆς καρδιάς τους ποὺ ἀπλώθηκε στὰ ἀποξηραμένα νάματα τοῦ ἀπ' ἐκεῖ ἐκδιωχθέντος **ρωμαϊκοῦ φιλοτίμου**· διαγκωνιζόμενοι σὲ δαιδαλώδεις διαδρόμους, καθηλωμένοι σὲ σκοτεινὲς αἴθουσες, διαπραγματευόμενοι πίσω ἀπὸ ἐρμητικὲς θύρες, ὑποσχόμενοι ὑποταγὴ καὶ ἀφοσίωση σὲ ἐντολοδόχους τῆς σιωνιστικῆς Παγκοσμιοκρατίας ἐναντι πινακίου ἐξουσίας, ἀναλαμβάνοντες πάσης φύσεως δουλεῖες καὶ χειραγωγούμενοι σὲ ἀδιέξοδες στοές ἀπὸ «ποδίτσες» μὲ ἐωσφορικὲς ἐξουσίες!!!

Ἡ Δεσποτοκρατία, ποὺ ἐκπροσωπεῖ καὶ ἐκφράζει ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, ἔχει συνειδητὰ ἀπωλέσει τὸ **ρωμαϊκὸ φιλότιμο**, αὐτὸ τὸ «**κάτι**», ποὺ κράτησε ζωντανούς καὶ ὀρθίους τοὺς Ἕλληνες ὡς πρόσωπα καὶ τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος ὀλόκληρες χιλιετίες· καὶ τὸ ὁποῖο χρησιμοποίησε γιὰ νὰ οἰκοδομηθεῖ ἡ ἐπὶ γῆς στρατευομένη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸ ἄλλο αἶμα τῶν Μαρτύρων της, μὲ τοὺς πολυάθλους πνευματικὸς ἀγῶνες τῶν Ἀσκητῶν της, μὲ τὶς βαθυκάρδιες προσευχὲς τῶν Ἁγίων της, μὲ τὴν θυσιαστικὴ εὐλάβεια καὶ τὴν μαρτυρικὴ εὐσέβεια τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ!... Καὶ χωρὶς αὐτὸ τὸ **ρωμαϊκὸ φιλότιμο** ἡ Δεσποτοκρατία νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ ἐπιβάλλῃ στὸν Ὀρθόδοξο Ἑλληνικὸ Λαὸ τοὺς ὁποιοσδήποτε ἐωσφορικοὺς δεσμούς μὲ τὴν ἀρνησίχριστη καὶ ἀντίχριστη Δύση τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τῆς ἐωσφορικῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων στὸν παγκοσμιοποιημένο ζόφο τοῦ Ἀντιχριστοῦ...

Αὐτοβούλως καὶ οἰκειοθελῶς ἐξέλιπε ἀπὸ τὴν Δεσποτοκρατία τὸ **ρωμαϊκὸ φιλότιμο**· διότι πρόδωσε τὸν Χριστὸ καὶ προσκύνῃσε τὸν Ἀντίχριστο στὰ πρόσωπα τῶν προδρόμων τοῦ Ἀντίχριστοῦ!!! Καὶ τὴν αὐτομολία της, τὴ διατυμπανίζει ξεδιάντροπα. Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος, ἐπισκεπτόμενος προσφυγικὸ καταυλισμὸ αὐθαιρέτως εἰσβαλλόντων εἰς τὴν ἀνοχύρωτη Πατρίδα μας μουσουλμάνων —προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν— αὐτοβούλως καὶ οἰκειοθελῶς ἐκδύθηκε τὸν Σταυρὸ τοῦ Μαρτυρίου τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ —σύμβολο τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας— καὶ ἀφαίρεσε τὰ

2. Βλ. Λ. Ντετζιόρτζιο, «*Δεσποτοκρατία. Ἀπὸ τὴν ἔκπτωση τοῦ Ἑωσφόρου στὴν πτώση τοῦ Ἀνθρώπου καὶ στοὺς ἐν ἐρήμῳ πειρασμοὺς τοῦ Χριστοῦ*», Degiorgio Ἐκδόσεις [ὑπὸ ἔκδοσιν].

ἐγκόλπιά του μὲ τις εἰκόνες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου —σύμβολα τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀξιωματός του, ἱερά καὶ ὅσια τῆς ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ Λατρείας μας— γιὰ νὰ μὴν προσβληθοῦν οἱ μουσουλμάνοι· δικαιώνοντας ἔτσι τὴν ἀπαγόρευση τοῦ Σταυροῦ καὶ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἐκκλησίας Του στὶς μουσουλμανικὲς χώρες· ἀλλὰ καὶ τοὺς διωγμοὺς κατὰ τῶν Χριστιανῶν «ἐξαγνίζοντας», ἐφόσον αὐτοὶ «προκαλοῦνται» ἀπὸ τὰ ἀδιάκριτα θύματά τους!!! Ἄφοῦ θεωρεῖ εὐλόγη τὴν ἀπόκρυψη τῶν χριστιανικῶν συμβόλων στὶς χριστιανικὲς χώρες, τότε μᾶλλον περισσότερο εὐλόγους θεωρεῖ τοὺς διωγμοὺς τῶν Χριστιανῶν στὶς μουσουλμανικὲς χώρες!!! Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ σκανδαλώδης σιωπὴ καὶ ἡ ἀνάληπτη ἀδιαφορία τῆς Δεσποτοκρατίας, ὡς καθεστῶτος καὶ ὡς προσώπων —κατὰ μίμησιν, βεβαίως, τοῦ ἀρχιεπισκόπου Βαρθολομαίου Ἀρχοντῶν, καταπατητῆ τοῦ Φαναρίου καὶ σφετεριστῆ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχικοῦ Θρόνου τῆς Κωνσταντινουπόλεως— γιὰ τὰ σατανικῆς ἐμπνεύσεως ἐγκλήματα/ἀνοσοιουργήματα τῶν ἰσλαμιστῶν κατὰ τῶν Χριστιανῶν στὴ Μέση Ἀνατολή, στὴ Βόρεια Ἀφρική, στὴ Νοτιοανατολικὴ Ἀσία, στὴ «χριστιανικὴ» Εὐρώπη, καὶ ὅπου ἄλλοῦ σὲ ὅλον τὸν κόσμον!...

Δηλαδή ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος ἀρνήθηκε αὐτοβούλως καὶ οἰκειοθελῶς τὰ σύμβολα τῆς ἐν Χριστῷ ὁμολογίας του, ὁμολογῶν καὶ κηρύττων δημοσίως γυμνῆ τῆ κεφαλῆ, διὰ τῆς πράξεώς του, τὴν παναιρετικὴ οἰκουμενιστικὴ καὶ συγκρητιστικὴ, τὴν ἀρνησίχριστη καὶ ἀντίχριστη ἰδεολογία του. Εἶναι σὰν ὁ ἀρχιστράτηγος νὰ ἀποβάλλει τὰ ἐθνικὰ καὶ στρατιωτικὰ διάσημά του ἐνώπιον τοῦ εἰσβολέα ἐχθροῦ, τὸν ὁποῖον μάλιστα δὲν πολέμησε ὡς ἐκ τῆς ιδιότητός του καὶ ἐκ τῶν ὄρκων του ὅφειλε νὰ πράξει, ἀλλὰ τὸν καλοδέχτηκε στὴν Πατρίδα ποῦ ἔπρεπε νὰ ὑπερασπιστεῖ ἐναντίον του· τὸν περιθάλλει καὶ τὸν ἐνισχύει δέ, γιὰ νὰ τρανέψει κι ἐν συνεχείᾳ ν' ἀφανίσει τὸ ἔθνος του καὶ τὴν Πατρίδα του!!! Ἄξιος ὁ μισθός σου —ὅποιος κι ἂν εἶναι— ἐπίορκε ἀρχιεπίσκοπε τῆς ἀρνησίχριστης καὶ ἀντίχριστης Δεσποτοκρατίας!... Ἄξιος ὁ μισθός καὶ ὅσων σὲ ὑπερασπίστηκαν, ὅπως ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος...

Ἀλλὰ γιὰ τὸν Χριστό, γιὰ τὴν τιμὴ τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Παναγίας καὶ γιὰ τὴν Ὀρθόδοξο Πίστη τους μαρτύρησαν κι ἔδωσαν τὴ ζωὴ τους ἀπειράριθμοι ἄσημοι καὶ «ἀσήμαντοι» Ὁμολογητὲς καὶ Μάρτυρες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, δεχόμενοι τὸν στέφανο τῆς δόξης τοῦ Χριστοῦ καὶ ἐπιδαψιλεύόμενοι πλεῖστα ὅσα χαρίσματα ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!... Καὶ μάλιστα ἔναντι τῶν μουσουλμάνων κατα-

κτητῶν —ἀρνούμενοι μὲ παρρησία καὶ δημοσίως τὸν ἐξισλαμισμὸ τους— μαρτύρησαν οἱ ὡς ἐκ τούτου ἀποκαλούμενοι Νεομάρτυρες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, ὁμολογοῦντες Χριστὸν καὶ αἴροντες τὸν Σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου τους, χωρὶς τὴν ἱερωνυμικὴ «εὐαισθησία» νὰ νοιαστοῦν ἐὰν ἔτσι θὰ «προσβάλλονταν» οἱ μουσουλμάνοι!!! Αὐτοὺς κυρίως —μετὰ τὸν Χριστό— ἐπρόδωσε ὁ Ἱερώνυμος, τὸ ὄνειδος τῶν Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος· ὁ ὁποῖος ὡστόσο δὲν θὰ διστάσει —μάλιστα ἄνευ ἵχνους αἰδοῦς— νὰ χοροστατήσῃ στοὺς πανηγυρικοὺς Ἐσπερινοὺς τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων!... Ἐωσφορικῶς παραθεωρεῖ ὁ ἀρνησίχριστος καὶ ἀντίχριστος καὶ ἀνάξιος τῆς ἱερωσύνης δεσποτοκράτης, ὅτι τὴν ὥρα ποῦ αὐτὸς τιμᾷ τοὺς ἰσλαμιστὲς ἀπεκδυόμενος τὸν Χριστὸ καὶ τὸν Σταυρό, χιλιάδες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὁμολογοῦν τὸν Χριστὸ καὶ αἴρουν τὸν Σταυρὸ τοῦ μαρτυρίου τελειούμενοι διὰ πυρὸς καὶ ξίφους καὶ σταυρικοῦ θανάτου καὶ μυρίων ἄλλων μαρτυρίων ὑπὸ τῶν σατανικῶν ἰσλαμιστῶν, τὰ αἰμοσταγῆ χέρια τῶν ὁποίων ἐξοπλίζουν τὰ συμφέροντα καὶ οἱ μηχανισμοὶ τῆς «χριστιανικῆς» Δύσεως μετὰ τῆς ὁποίας συνουσιάζεται ἡ Δεσποτοκρατία ποῦ ἐκπροσωπεῖ καὶ ἐκφράζει ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος!!! «Ὁμορφος κόσμος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος»!... (Διονύσιος Σολωμός)

**Κ**αὶ ὁ μὲν Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος δείχνει ν' ἀδιαφορεῖ τόσο γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς του, ὅσο καὶ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ λογικοῦ ποιμνίου ποῦ τοῦ ἐμπιστευθῆκε ὁ Κύριος, ὡς αὐθεντικὸς καὶ συνεπὴς προβατόσχημος λύκος.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὅμως, καὶ μάλιστα οἱ δεδηλωμένοι «ἀντὶ-οἰκουμενιστές»;

- ἢ ἐν πολλαῖς ὀλιγωρίαις καὶ ἀμφισημίαις καὶ ὑπαναχωρήσεις περιπεσοῦσα ἄτυπος «ἀντὶ-οἰκουμενιστικὴ» **Σύναξις Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν,**
- ὁ πολὺς καὶ θορυβώδης Πειραιῶς **Σεραφεῖμ,**
- ὁ ἄφωνος Αἰτωλοακαρνανίας **Κοσμάς,**
- ὁ ἀεὶ ἀναμένων Κηθύρων **Σεραφεῖμ,**
- ὁ «θεολογῶν» μοναχοδιώκτης Ναυπάκτου **Ἱερόθεος,**
- ὁ πολυπράγμων Γέρων **Ἀθανάσιος** ὁ Ἁγιομετεωρίτης,
- ὁ παρασκηνακὸς π. Θεόδωρος **Ζήσης,**
- ὁ διπλωμάτης π. Γεώργιος **Μεταλληνός,**
- ὁ ἀλεξίκαρτος-666 π. Σαράντος **Σαράντης,**
- οἱ ἀενάως καὶ ἀτελεσφόρος **ὑπογράφωντες**



«ὁμολογίες» καὶ «διαμαρτυρίες» καὶ «διακηρύξεις» καὶ «ἐπιστολές»,

- οἱ ἀλυσιτελῶς κατὰ κόρον **γράφοντες καὶ ἐκφωνοῦντες** ἱερεμιάδες κατὰ τοῦ Οἴκουμενισμοῦ,
- οἱ τόσοι **ἐπώνυμοι** καὶ **ἀνώνυμοι**,

πῶς τὸν ἀκολουθοῦν καὶ γιατί τὸν διατηροῦν στὴν κορυφή τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος;

Τί περιμένουν ἀκόμη; Τὸ «κοινὸν ποτήριον»; Μὰ αὐτὸ ἔχει ἤδη τόσο φθαρεῖ καὶ γαριάσει ἀπὸ τὴν χρῆση καὶ τὴν κατάχρηση, πού εἶναι πλέον γιὰ πέταμα, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς ἐπελάσεως τοῦ Ἀντιχρίστου· κι αὐτοί, βολεμένοι στὴν «κόκκινη γραμμὴ» τους, ἀκόμη περιμένουν τὴν ἐπίσημη ἀνακοίνωση τῆς διακοινωνίας (intercommunio) ἐξαπατοῦντες ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους!...

Τί περιμένουν ἀκόμη; Τὴν μεγάλη καὶ ὑπερτελεῖ «πανορθόδοξο» Σύνοδο; Κι ἂν αὐτὴ τελικῶς γίνει καὶ δὲν τοὺς «βγεῖ» ὡς ἄλλοθι, ὅπως ἐλπίζουν, τότε τί θὰ κάνουν χωρὶς τοὺς βαρβάρους, τῶν ὁποίων ἡ ἀναμονὴ γι' αὐτοὺς ἦταν «μία κάποια λύσις»;<sup>3</sup>

Μήπως ἔχασαν καὶ αὐτοὶ τὸ **ρωμαϊκό**, τὸ **ὀρθόδοξο φιλότιμό** τους; Μήπως ἀκριβῶς διότι ἔχασαν τὸ **ὀρθόδοξο φιλότιμό** τους ἔχουν πλήρη γνώση καὶ συνείδηση ὅτι δὲν ἀνήκουν πλέον στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ στὴν «ἐκκλησία» τῆς Δεσποτοκρατίας, δηλαδὴ στὴν «ἐκκλησία» τοῦ Ἀντιχρίστου; Τὸν ὁποῖον —«ἀρνοῦνται» μὲν στὰ λόγια— ἀσμένως ἀποδέχονται καὶ τὸν προσκυνοῦν στὴν πράξη διὰ τῆς κοινωνίας τους μετὰ τῶν ἀκοινωνήτων!!! Μόνον ἔτσι μπορεῖ νὰ ἐξηγηθεῖ ἡ σκανδαλώδης ἀνοχή τους καὶ ἡ ἔνοχη ἀποδοχή τους ἐπὶ τῶν ἀπροσηματίστων πλέον προκλήσεων τῶν μελῶν καὶ ἐκφραστῶν τῆς παναιρετικῆς οἰκουμενιστικῆς Δεσποτοκρατίας!!!

**Π**ατέρες τῆς ἀτύπου «ἀντι-οἰκουμενιστικῆς» Συνάξεως Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν, **στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, στὸ ὄνομα τῶν Ἁγίων καὶ Ὁμολογητῶν Μαρτύρων τοῦ χθὲς καὶ τῆς σήμερον**, ἐπιτέλους σηκῶστε —μὲ τὴν **Ἀποτειχισί** σας ἀπὸ τοὺς αἰρετικούς καὶ αἰρετίζοντες ἐπισκόπους— τὸν Σταυρὸ ἀπὸ τὴν ἀρνησίχριστη ντροπὴ καὶ τὴν ἀντίχριστη ὕβρι, ὅπου τὸν καταπόντισε ὁ

3. «Καὶ τώρα τί θὰ γένουμε χωρὶς βαρβάρους. / Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ἦσαν μία κάποια λύσις» (βλ. Κ.Π. Καβάφης, "Περιμένοντας τοὺς βαρβάρους", εἰς: «*Ποιήματα 1897-1933*», ἐκδ. Ἰκαρος, 1984).

Ἀθηνῶν Ἰερώνυμος γιὰ λογαριασμὸ τῆς Δεσποτοκρατίας, καὶ ὑψῶστε Τον στὸ θεάρεστο μεγαλεῖο τοῦ θεοπροβλήτου Μαρτυρίου.

Μὴν ἐπικαλεῖστε πλέον τάχα σχίσματα καὶ διαιρέσεις.

**Τὸ σχίσμα εἶστε ἐσεῖς**, πού δὲν ἀκολουθεῖτε τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, τὴν ἱερὰ Παράδοση, τὴν ἀγιοΠατερικὴ διδασκαλία, τοὺς ἱεροὺς Κανόνες, τὶς ἀγίες οἰκουμενικὲς καὶ τοπικὲς Συνόδους, τὴ διαχρονικὴ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, τὴ διδασκαλία καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ τούτου τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, παρόλο πού πολὺ καλὰ τὰ γνωρίζετε καὶ τὰ διδάσκετε· ἀλλὰ σκανδαλωδῶς δὲν τὰ πράττετε!...

Ἐπὶ τέλους, **ὀρθοτομεῖστε τὴν Ἀλήθεια Του** ὡς εἰς τόπον καὶ εἰς τύπον Χριστοῦ εὐρισκόμενοι!...

Ἐπὶ τέλους **τιμεῖστε τὸ ράσο πού φορᾶτε**, τὸ τιμημένο ἀπὸ πραγματικούς καὶ ἀληθινούς Πατέρες τῆς Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας μας!...

**Ἐσεῖς διαιρεῖτε τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ**, ἀποξενώνοντας καὶ ἀντιπαραθέτοντας τοὺς συγχρόνους Γέροντες ἀπὸ τοὺς πρὸ αὐτῶν Ἁγίους καὶ Φίλους τοῦ Θεοῦ, πού θεολόγησαν καὶ δίδαξαν καὶ νομοθέτησαν καὶ παραδειγματίσαν μετὰ τὴ βιοτή τους τὴν αὐθεντικὴ καὶ ἀνόθευτο Ὁρθόδοξο Πίστη μας καὶ τὴν ἐνδεδειγμένη στάση τῶν Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν ἐν καιρῷ αἰρέσεως· τὴν **Ἀποτειχισί** ἀπὸ αἰρετικούς καὶ αἰρετίζοντες ἐπισκόπους!...

Μὴ συστοιχίζεσθε κι ἐσεῖς μετὰ τὸν αἰρεσιάρχη Βαρθολομαῖο Ἀρχοντῶνη, πού καταγγέλλει τὸν Μέγα Φῶτιο, τὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητὴ, τὸν ἅγιο Μᾶρκο τὸν Εὐγενικό, τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ καὶ ὄλους τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας πού κατήγγειλαν καὶ καταδίκασαν καὶ πολέμησαν ἀδιαλείπτως καὶ ἀκαταπαύστως ἐπὶ δύο χιλιάδες χρόνια τὴς πάσης φύσεως αἰρέσεις, ὡς ἐωσφορικῶς πλανηθέντες!!! **Μὴ γίνεσθε καὶ ἀγιομάχοι!**...

**Ἐσεῖς ὑπονομεύετε καὶ ἀκυρώνετε τὸν ἀντι-οἰκουμενιστικὸ Ἀγῶνα** τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πού μετὰ τὴν δεσποτοκρατικὴ ἀντίληψη καὶ νοοτροπία σας (ἐξουσιολαγνεῖα καὶ ἐξουσιοκρατία) συνειδητὰ καταστέλλετε, ἐκ τῶν πραγμάτων ὑπηρετοῦντες —ἐκόντες ἄκοντες— τὴν παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καὶ ἐν τέλει τοὺς σχεδιασμούς καὶ τοὺς στόχους τῆς σιωνιστικῆς Παγκοσμιοκρατίας!!!

Ἐὰν δὲν ἔχετε τὸ ἔρμα καὶ τὰ κότσια, τότε σιωπεῖστε καὶ μὴν ἀποπροσανατολίζετε καὶ παγιδεύετε τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ σὲ μίαν ἀτέρμονη καὶ ἀδιέξοδη —**καὶ κυρίως ἀνέξοδη!!!**— ἀναμονὴ τῆς ἀδῆλως ἐπερχομένης τάχα «κατάλληλης» ὥρας!...

Ἐπιτέλους **ἀντιληφθεῖτε τὶς εὐθύνες σας** ἀ-

πέναντι τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καὶ τοῦ λαοῦ Του. Συνειδητοποιεῖστε, ὅτι θὰ δώσετε λόγο **γιὰ τὴν ἀβελτηρία σας καὶ τὴν ὀλιγωρία σας!**...

Ἡ ἀγάπη, τὸ ἔλεος, ἡ οἰκονομία τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ συνεχῶς μᾶς προσφέρει τὴν δυνατότητα —μέσα ἀπὸ ἀνίερα ἔργα καὶ βλάσφημα λόγια αἰρετικῶν κι αἰρετιζόντων, ποὺ ἐπιτρέπει γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας καὶ γιὰ τὸν σωφρονισμό μας— νὰ συνειδητοποιήσουμε καὶ νὰ πράξουμε τὸ ἀγιοΓραφικῶς καὶ ἀγιοΠατερικῶς καὶ ἱεροΚανονικῶς

δέον γενέσθαι σήμερα, στὸν καιρὸ τῆς γενικευμένης ἐπικρατήσεως τῆς παναιρέσεως τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἐπιτομῆς τῶν ὅλων τῶν αἱρέσεων, παλαιῶν καὶ νέων ἀπάντων κατεγνωσμένων...

Ἐσεῖς, πατέρες, ἕως πότε θὰ συνεχίσετε νὰ κωφεύετε καὶ νὰ ἐθελουφλεῖτε; ἔὰν ὑποθέσουμε ὅτι ἡ ἀρνησίχριστη καὶ ἀντίχριστη στάση σας **δὲν εἶναι συνειδητὴ καὶ στοχευμένη;**...

**ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ ΝΤΕΤΖΙΟΡΤΖΙΟ**

Δροσερὸ Τρικάλων, Κυριακὴ τῆς Ὁρθοδοξίας 2016

